

OOK NOG IN
DIT NUMMER:



L(INT & H)OVE



NIEUWJAAR MET
JINNIH BEELS



GEMEENTE
EN OCMW
WORDEN ÉÉN

Hove verbindt?

een 'open denkdag' van **Hove Beweegt**

Over hoe
sociaal beleid
kan verbinden

ZATERDAG
16 DECEMBER 2017
DE MARKGRAAF
14u - 17u

iedereen
welkom!

+
kinderopvang

+
tentoonstelling
'Armoede door kinderen'
door Curteus

- **Jos Geysels** (voorzitter van 11.be en Werkgroep Decenniumdoelen) over armoede in Vlaanderen
- **Fredelinde Rossaert** (beleidsmedewerker participatie en armoede in Kalmenhouth) over een betere OCMW-dienstverlening met ervaringsdeskundigen
- **Steve D'Hulster** (sp.a-schepen stad Mortsel voor o.a. inspraak- en communicatiebeleid en wijkwerking) i.s.m. Transitie Mortsel over 'Samentuinen'
- **Nils Vandeweghe** (directeur Ouderraad Vlaanderen) over 'toegankelijkheid' in een dorp als Hove

Op 16 december nodigen we de Hovenaars uit om samen inspiratie te vinden voor het uittekenen van het toekomstig sociaal beleid voor Hove. Vier boeiende sprekers geven toelichting bij het ruime thema 'Armoede', maar brengen ook 'good practices' hoe we lokaal sociaal weefsel kunnen versterken, hoe het beleid meer op maat van kwetsbare mensen kan gevoerd worden en welke drempels er lokaal weggewerkt kunnen worden. Samen aan de 'keukentafel' vertalen we de inspirerende voorbeelden naar concrete voorstellen voor het sociaal beleid in Hove. Lees meer op p.4

DEROP & DEROVER



Ik moest de complimenten doen van...

Onder het motto 'als het goed is, zeggen we het ook' strooien we met Hove Beweegt graag ook even met complimentjes.

Compliment nummer 1 omwille van de verdubbeling van het groen patrimonium in de afgelopen legislatuur met onder meer het Frijthout en recent ook de aankoop van het Uilenbos. Sommige dingen zouden we licht anders aangepakt hebben, maar het resultaat is best OK.

Compliment nummer 2 gaat naar het voortschrijdend inzicht in een aantal dossiers. Neem nu bijvoorbeeld de werken aan de **Lintsesteenweg**. Hove Beweegt gaf een aantal tips mee die mee opgenomen werden: (1) de ribbelstroken op de grens tussen het fietspad en de rijbaan niet in de rijrichting plaatsen, (2) naadloze, vlotte overgangen aan de private opritten en (3) de fietsers aan het rondpunt zonder slalombewegingen laten rijden. En ook bij de heraanleg van de **Leliestraat** is er sprake van luisterbereidheid: we krijgen asfalt qua materiaal (eindelijk aandacht voor comfort voor de fietsende medemens).

Een aantal complimenten houden we nog op zak tot de inzichten ook daar in de juiste richting schrijven:

Neem nu de aansluiting van de fietspaden in de Leliestraat met de **Wouwstraat**. In het huidige ontwerp moet je een halve Sven Nys zijn om sommige bochten te kunnen pakken. De fietspaden op de **Geelhandlaan**: breed genoeg gaan we maar zeggen om positief te blijven, maar wie al die hoeken en kanten, onlogische fietsbewegingen uitgevonden heeft zonder te kijken naar de aansluitingen met de andere straten moet grondig nadenken over een carrièreswitch naar kunstschilder of zo.

We sluiten af met nog een ferme gemiste kans: de breedte van het fietspad op de **Lintsesteenweg**. Met zijn 2,14 m breedte komen we 36 cm te kort om de normen van het Vlaams gewest te halen voor een fietspad in dubbele richting. "36 centimeter" horen we u zeggen, "niet muggenziften hé Hove Beweegt". We zouden u gelijk geven ware het niet dat men een potentieel van 60 cm breedte verwanseld heeft en de voorgeschreven schrikstrook van 50 cm breed tussen fietspad en autoweg niet voorzien heeft.

Maar... twee complimenten zijn er toch al twee, nietwaar. We kijken dus hoopvol uit naar het nieuwe aanleg-jaar.

BESTE HOVENAAR,

Armoede is een thema dat anno 2017 regelmatig in het nieuws geweest is. Niet minder dan terecht, omdat het verdomd godgeklaagd is dat in Vlaanderen 1 op de 10 kinderen in een kansarm gezin geboren wordt. Daarbovenop zijn er véél meer gezinnen dan we denken die het elke maand zeer moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In Hove wordt daaraan gewerkt, da's al positief, helaas nog te vaak retroactief.

Veel armoede blijft nog onder de radar en daarom is een proactievere aanpak nodig om tot welvaart en welzijn van iedereen te komen.

Maar voor Hove Beweegt zijn armoede en welvaart niet enkel financiële begrippen. Het gaat ook om sociale aspecten. Een dorp waarin we niet of nauwelijks van elkaar weten welke moeilijkheden we soms hebben, of waarin we dat misschien wel weten maar de stap niet durven zetten om er met elkaar over te praten en elkaar te steunen. Een dorp waarin we eenzaamheid in de eigen buurt wel vermoeden maar er niet toe komen bij

die buur aan te bellen, is dat voor u een welvend dorp? Baadt een dorp waarin men niet echt weet wie er allemaal in zijn straat woont, écht in rijkdom?

"Want het dorp is een wereld" is de baseline van onze gemeente. Zonder uw kerstsfeer te willen verpesten: het is een wereld waarin de vergrijzing het risico op vereenzaming groter maakt. Een wereld waarin ongelijkheid in de beginjaren van iemands leven de kloof naar welvaart toe alleen maar groter doet worden. Een wereld waarin inzetten op wat ons verschillend maakt en steeds minder op wat ons verbindt, een populaire boodschap is.

Hove Beweegt zet daarom volle bak in op een dorp dat mensen met elkaar verbindt, op een gemeentebestuur dat naar zijn burgers toegaat om niet enkel naar hen te luisteren maar ook om hen actief te betrekken in de besluitvorming, op het sterker ondersteunen van wijken en straatcomité's als motoren van die verbondenheid, op het bouwen van nieuwe bruggen

tussen oud en jong en noord en zuid, op het omvormen van pleintjes tot sociale magneten, op het uitbouwen van deel-concepten zoals het gemeenschappelijk gebruik maken van tuinmateriaal, op het versterken van buddy-systemen om mensen in een mindere periode in hun leven terug onder de mensen te brengen, op het nog sterker ondersteunen van de rijke traditie aan Hovese verenigingen om hun verbindend vermogen optimaal te laten werken, ... zodat ons dorp zodanig bruist van leven, activiteiten en verbondenheid dat we een voorbeeld worden in de regio van hoe een dorp een warme wereld kan zijn.

En het mooie is dat u zelf mee kunt bouwen aan dat model waarin Hove verbindt, door op zondag 16 december mee met ons na te denken over die uitdaging in onze nieuwe Toile Cirée "Hove Verbindt?" Want het dorp is een wereld die mensen met elkaar verbindt. Tot dan alvast!

Filip Craen, voorzitter Hove Beweegt vzw.



Stip **zondag 21 januari 2018** aan in jouw agenda, want de nieuwjaarsreceptie van Hove Beweegt wil je niet missen. Niemand minder dan **JINNIH BEELS** is onze gastspreker.

Jinnih Beels werkte jarenlang bij de de Antwerpse en Mechelse politie, waar ze de cel diversiteit leidde. Onlangs stapte ze over naar de Antwerpse politiek. Ze staat als onafhankelijke op de tweede plaats van SAMEN, de alliantielijst van SP.a-Groen in Antwerpen, voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Groen, rood en onafhankelijken *samen* naar de verkiezingen, dat klinkt ons vertrouwd in de oren. Samen met jullie zijn we benieuwd naar haar verhaal. Afspraak om 16u in De Pomp, Mortselsesteenweg Hove!

NIEUWJAARSRECEPTIE HOVE BEWEEGT
met Jinnih Beels

ZONDAG 21 JANUARI 2018
CAFÉ DE POMP – 16U

HET SPROOKJESHUWELIJK DAT NIET DOORGING

De laatste maanden was politiek Hove in de ban van 'de fusie'. Het leek een sprookje, maar toen kwam daar de 'reality call'...

LOVE

Hoe het sprookje van de samenwerking met Lint ontploft in het gezicht van de Hovese meerderheid

Er waren eens twee wanhopige gemeentebesturen ten zuiden van de stad Antwerpen, Hove en Lint genaamd. De wanhoop was ontstaan omdat beide gemeenten er niet meer in slaagden om de juiste mensen aan te trekken om al het werk te doen dat moest

gemeenten zijn tovenaarskunstjes uitgeprobeerd en wist dat er een mooie oplossing bestond. Hij wilde die oplossing uit de doeken doen als er maar voldoende dukaten op tafel werden gelegd. En zo geschiedde... De tovenaars-consultant zag dat Hove niet beschikte over een stedenbouwkundig ambtenaar, maar Lint wel. Hij zag ook dat Lint niet beschikte over een diensthoofd van de technische diensten, maar Hove wel. En zo kwam hij tot het lumineuze idee om de ambtenaren van Lint ook voor Hove te laten werken en die van Hove ook voor Lint. Hij richtte een comité op waarin alle politieke partijen samenkwamen om zich met zijn allen achter hetzelfde zeel te scharen: de nieuwe intercommunale Lint-Hove. Niemand mocht een kritische vraag stellen, een deftig onderzoek kwam niet van de grond. Wie zich afvroeg of we goed bezig waren, was een volksverrader. De oude burgemeester van Hove, Luc Vuylsteke, werd voorzitter van dit vehikel en voelde er zich als een visje in het water. Dit smaakte opnieuw naar meer...

De idee voor de nieuwe samenwerking, Love, kon wel eens een waar sprookjeshuwelijk worden. Om dat te realiseren moest de samenwerking over de juiste structuur beschikken en daarom werd er nagedacht over een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directiecomité voor de nieuwe intercommunale. Die reusachtige octopus zou nodig zijn om de ambtenaren van verschillende diensten van Hove en Lint gezamenlijk aan te sturen. In het directiecomité zouden dan de twee burgemeesters van

gebeuren. Zo moest het onkruid uit de grachten verwijderd worden, het gemeentehuis proper gehouden worden en elke burger die een huis wilde bouwen, op de juiste manier ingelicht worden. De beide burgemeesters zaten met de handen in elkaar.

Plotseling dook er echter een tovenaars-consultant op die over een heel grote wijsheid beschikte. Hij had namelijk eerder al in beide



de beide gemeenten zetelen om alles in goede banen te leiden...

Het leek te mooi om waar te zijn: alle vacatures meteen ingevuld, extra mankracht voor de beide gemeenten en de politieke bestuurders die er weer een orgaan bij kregen. Tot die ene avond eind oktober, in de duistere periode van Allerheiligen en Halloween, toen plots het persbericht verscheen dat de gemeente Lint zich bedrogen voelde. In Lint beweerde men dat men plots beloftes moest nakomen die men zelfs nooit beloofd had. Een van de Hovese meerderheidspartners, de eens zo positieve partij, was volgens Lint onberekenbaar ("een wolf in schaapskleren", hoorden we fluisteren...) en daarom trok Lint misnoegd de stekker uit het samenwerkingsverband. Een dolk in de rug van de welmenenden... En nu moeten de beide gemeenten weer op zichzelf verder. Love ligt - voorlopig - in de prullenmand van de luddevudde. Alle vacatures blijven openstaan. De dukaten voor de tovenaars hoeven niet meer. Misschien kunnen ze nu op een andere, efficiëntere manier besteed worden. Het is helemaal niet zeker of Hove en Lint - apart - nog lang en gelukkig zullen leven. Waarschijnlijk zullen ze elkaar opnieuw heel snel tegenkomen, in nieuwe gesprekken over samenwerking. Maar we hopen dat alle tovenaars even van die gesprekken wegblijven en dat rustig alle mogelijke pistes en scenario's (ook met Boechout, Edegem, Kontich, ...) bekeken worden. Want 1 + 1 is niet altijd 2.



FOTO: PASCAL VAN ACKER - MAPIONET

'T STOND IN DE GAZET

"De gemeenten Hove en Lint gaan onderzoeken of ze een samenwerkingsverband kunnen oprichten voor de technische diensten. [...] De samenwerking zou zowel op administratie als op uitvoeringsvlak gelden voor de diensten Wonen, Stedenbouw, Milieu en Mobiliteit. [...] Beide organisaties moeten voor hun eerder beperkt grondgebied een eigen structuur met bijbehorende infrastructuur uitbouwen en onderhouden en personeel inzetten. Een samenwerking biedt voldoende mogelijkheden om de werking te optimaliseren." (HLN)

Zo kwamen we in het nieuws en werden de burgers van Hove en Lint geïnformeerd over een nakend samengaan van de diensten. Ondertussen is dit project verleden tijd, althans voor deze legislatuur. Volgens sommigen is Ph7 de grote schuldige. Maar wij hebben kunnen vaststellen dat er, zoals vaak in de beleidspraktijk, onvoldoende draagvlak was bij meerdere partners. Waaruit nog eens blijkt dat een besluitvormingsproces niet kan slagen zonder deze essentiële criteria: informatie, transparantie, controle, dialoog/luisteren, respect, motivering, consistentie, competentie en onafhankelijkheid.

INTEGRATIE OCMW-GEMEENTE VAN LOKAAL SOCIAAL BELEID NAAR... SOCIAAL LOKAAL BELEID

Vanaf 1 januari 2019 staan de OCMW's niet meer op zichzelf, maar worden ze een integraal deel van het gemeentebestuur. Eer het zo ver is, moet nog een pak Vlaamse regelgeving worden aangepast en aan het ontwerpdecreet is nog veel werk. Maar ook in de eigen gemeente moeten de violen nog gelijkgesteld worden.

Over die integratie van het OCMW in de gemeente is al veel geschreven en gediscussieerd. Afhankelijk van hoe je er naar kijkt, kan je het een samenwerking, opsorping, fusie of integratie noemen. Maar belangrijker dan wat er politiek besloten wordt, is het uitgangspunt dat een OCMW een essentiële opdracht heeft: **het garanderen van een leven in menselijke waardigheid voor iedereen die op haar grondgebied verblijft**. OCMW's zijn dan ook véél meer dan de Mister Cash voor mensen in armoede. Wist je trouwens dat van de 1,7 miljoen Belgen die in armoede leven, slechts 125 000 een leefloon krijgen?

OCMW's doen veel meer dan 'geld uitdelen':

- mensen begeleiden naar werk op maat of naar andere maatschappelijk zinvolle activiteiten, o.a. door hun vaardigheden te versterken;
- steun aan daklozen;
- opvang van asielzoekers en de integratie van vluchtelingen;
- bemiddelen en activeringstrajecten uitstippelen;
- oudere bevolking opvolgen en diverse voorzieningen aanbieden.

Overleg nodig

Hove Beweegt vindt het belangrijk dat de integratie van gemeentediensten en diensten van het OCMW gepaard gaat met overleg en een inhoudelijk debat. Dit moet gezamenlijk uitgewerkt worden. Niet alleen politiek (OCMW-raad en gemeenteraad) maar ook door de leidende ambtenaren, de secretarissen, het managementteam, en het personeel. Maar ook door diegenen waarom het draait in dienstverlening: de bevolking (bezoekers van het dienstencentrum, klanten van de dienst gezinszorg, leefloners ...). Zonder die inspraak kan een dergelijk plan niet ingebed geraken.

OCMW-denkdag

Wij ondersteunen dan ook volop het initiatief van de OCMW-voorzitster en -secretaris om een gezamenlijke denkdag te organiseren voor politici en medewerkers van OCMW en gemeente. Daaruit kwam een rijkdom aan ideeën om beter samen te leven. Tijdens deze dag werd ook duidelijk dat een samenwerkende bestuursstijl tot erg goede resultaten kan leiden met betrekking tot tevredenheid, actief draagvlak en vertrouwen. Dit smaakt naar meer, zo'n initiatieven!

Hove verbindt!

Brainstormen rond de keukentafel over hoe sociaal beleid in Hove écht toegankelijk kan zijn.



Zaterdag 16 december 2017
De Markgraaf – 14u

Programma:

14u - 15u:

Jos Geysels (voorzitter van de Decenniumdoelstellingen, een koepel van armoedeorganisaties) belicht de armoedeopbouw in Vlaanderen. Welke mechanismes leiden tot armoede, wie zijn de meest kwetsbare groepen, welke hefboomen zijn er om armoede terug te dringen...?

Fredelinde Rossaert

(beleidsmedewerker armoede en participatie in Kalmthout) Bij elke stap in het beleid aftoetsen of een maatregel 'armoede-proof' is: dat was het doel in Kalmthout. Een testpanel met ervaringsdeskundigen toetste een aantal procedures van het OCMW. Zo kunnen de mensen die gebruik maken van de gemeentediensten, rechtstreeks die dienstverlening verbeteren.

Nils Vandenweghe

(directeur van de Vlaamse Ouderenraad) Vanuit de ervaring van meer dan 30 ouderenorganisaties, instellingen en diensten die voor en met ouderen werken, vertelt Nils welke drempels (oudere) mensen ondervinden. Hove, toegankelijk dorp? Ook bijvoorbeeld voor mensen met een handicap?

Steve D'hulster

(Sp-a-schepen in Mortsel) en **Transitie Mortsel** (o.a. project 'Samen-tuinen') In verschillende wijken werden bewoners uitgenodigd om samen een 'samentuin' te bewerken. Buren leren elkaar beter kennen en komen samen om te plannen, werken en te genieten van de opbrengst. Ze leren bio-tuinieren en tegelijk floreert de sociale samenhang van de buurt. Wij zien ook kansen om op die manier Hovenaars dichter bij elkaar te brengen.

15u - 17u:

Inspiratie uit lokale initiatieven

Rond 15u gaan we in kleinere groepjes dieper in op de gepresenteerde initiatieven en toetsen we de ideeën aan de Hovese realiteit. We nodigen op deze manier alle Hovenaars uit aan onze praattafels om voorstellen mee uit te werken voor het toekomstig sociaal beleid in onze gemeente.

De namiddag eindigt plenair met verslag van de verschillende tafelgesprekken – we vatten de sprankelende ideeën en verbindende voorstellen samen op het podium. Daar zal de kiem gelegd worden voor het programma waarmee Hove Beweegt volgend jaar naar de verkiezingen trekt.

Toile Cirée-bar en kinderopvang

Tot slot is er gelegenheid om nog even na te kaarten aan onze Toile Cirée-bar. Tegen die tijd zijn ook de kinderen wellicht bijna uitgespeeld – we voorzien semiprofessionele kinderopvang gedurende de hele middag.

'Armoede door kinderoegen'

En als dat allemaal niet genoeg is, kan je in de Markgraaf ook nog de boeiende tentoonstelling van Curieus 'Armoede door kinderoegen' bewonderen.

Redenen genoeg om zeker eens binnen te lopen in De Markgraaf op zaterdagmiddag 16 december.
iedereen welkom!

Hove verbindt: ook met jouw inbreng? Tot dan!

Ben jij ook geboeid door gemeentelijk sociaal beleid?
Wil je eraan meewerken of mee over nadenken?
De Werkgroep Sociaal van Hove Beweegt heet je welkom!
Mail naar hove.beweegt@skynet.be